



ארגון רבני צהר
היהדות של כולנו

צהר לאתיקה

ד"ר איילה בתיה קרסל ז"ל

הרב יובל שרלו
ראש תחום אתיקה בצהר
טל. 052-7906483
ycherlow@gmail.com



רחוב המלאכה 9
לוד 71520
טל. 0523286269
פקס. 08-9152280

office@tzohar.org.il
www.tzohar.org.il

בס"ד

לקראת שבת תולדות תשע"ז, בשבוע יום הנגישות הבינלאומי

לאחינו ורעינו הרבנים שלום,

אחת המשמעויות העמוקות של זהות יהודית, שהיא נשמת אפה של צהר, היא הליכה בדרכי אברהם אבינו, אשר שמר את דרך ד' לעשות צדקה ומשפט. במסגרת זו, אנו בין השאר משתלבים ב"יום הנגישות הבינלאומי", שהעולם מציין לאור מניינו ב 3/12 בכל שנה, ופותחים שערים לנושאים שונים שמבססים את הצדקה והמשפט בחיינו.

דברים שכתבנו בשנה שעברה כדברי הקדמה נכונים גם היום, ועל כן הפכנו את המכתב של שנה שעברה למסמך המכונן של היוזמה הזו. תוכלו למצוא בו את הטיועונים העקרוניים, ואת הבסיס לכל העיסוק הקהילתי והרבני בנושאים אלה.

השנה בחרנו להתמקד בנושא הנגישות **למוגבלים בראיה**. רבים מבני קהילתנו עוברים את החוויה הקשה של הדרדרות הראיה, ושל המוגבלות שנוצרת בעקבותיה, ואנו רואים חשיבות גדולה להעלאת האחריות הציבורית ולדברים שניתן לעשות בקהילה עצמה, וזאת גם אם מדובר באפשרויות כלכליות מצומצמות.

אנו מצרפים הצעה לשיעור בנושא, למקורות שונים וכדו'. בשנה שעברה הצענו, בהקשר אחר, ללמוד ביחד עם הקהילה את תשובתנו של ר"מ פיינשטיין זצ"ל, העוסקת בכניסה עם כלב הנחייה לבית הכנסת. זו תשובה מתאימה מאוד ללימוד בציבור. בשל הקירבה לחנוכה, אפשר ללמוד תשובה העוסקת בסומא במצוות נר חנוכה (שבט הלוי ד, טז (מצורפת למכתב זה)). כל זה, כדי להוות פתיחה לאחריות הקהילתית על קיומם של כמה סידורים לכבדי ראייה, על בדיקה האם ההכוונה בבית הכנסת (מדרגות וכדו') מתאימה, ונושאים נוספים שיעלו בדיון ובהחלטה לממש את הדברים בפועל.

במקביל, אנו גם עוסקים בהפצה ציבורית של הפעילות הזו, כפי שעשינו בשנה שעברה. מניסיונו למדנו כי עבודה רבנית בקהילות ביחד עם הפצה ציבורית – מצליחה להשיג שני הישגים: הראשון והחשוב בהם הוא עצם העובדה שחיייהם של הזקוקים להנגשה מיוחדת יהיו קלים יותר ונוחים יותר, ושמגבלתם לא תמנע בעדם מלהיות שותפים לכל התחומים שבחיינו. השני הוא העובדה שהתורה מהווה מצפן ציבורי לגבינו, וכי רבני ישראל עוסקים גם בנושאים אלה, מקדמת את איהוב שם שמיים על הבריות.

כאמור, עיקרה של השבת הוא בקבלת החלטה קהילתית להתקדם צעד נוסף בהנגשת בית הכנסת. נשמח מאוד בהשתתפותכם הפעילה, בזירוז הקהילה לדבר מצווה זה, והצעת רעיונות או מסקנות נוספות, כדי שנוכל ללכת בדרכיו של אברהם אבינו ולעשות עוד ועוד צדקה ומשפט.

בברכה,
הרב יובל שרלו
ראש תחום האתיקה בצהר

